

Naar "Mandø-Posten" bringer et Billede af vort gamle Præstepar, har det sin særlige Grund. Da Mandø-Samfundet blev stiftet, blev der fra flere Sider foreslaaet at udnævne Pastor emer. R. S. Sønder til Æresmedlem af Foreningen.

Det er ikke Meningen paa nuværende Tidspunkt at skrive Pastor Sønders Nekrolog, men enkelte Data skal dog nævnes.

Pastor Sønder er født 4. April 1858 i Virup, Hjortshøj Sogn, V. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Søn af Høker Søren Rasmussen Sønder og Hustru Mette Kirstine Rasmusdatter. Som ung for Pastor S. til Søs og tog Styrmandseksamen fra Nordby Navigationsskole. Det blev dog ikke paa Søen, han skulde tjene sit Brød; thi den unge Sømand følte sig kaldet til Præstegerningen. Efter at have taget Artium 1886 stude-rede S. Teologi og blev Candidat 1891. 1892 blev S. viet til Frk. Anna Rasmussen f. 616 57, Skødstrup, Datter af Grosserer R. i Aarhus. Sin første Gerning fik Pastor S. paa vor Hjemø, hvor han var Præst og Skolelærer fra 1892-98. Herfra flyttede Pastor S. til Vindeby paa Lolland, hvor han havde sin Gerning til 1923, da han tog sin Afsked og flyttede til Hjortshøj ved Aarhus.

Mange, baade yngre og ældre, vil endnu erindre det unge Præstepar. Pastor Sønder, der den Gang var i sin Ungdomskraft, var en energisk og impulsiv Natur, der gerne baade aandelig og timelig vilde være til Velsignelse for sine Sognebørn, og selvom det ikke altid lykkedes for ham at faa Beboerne til 'at forstaa, at der laa Kærlighed og Uegennytte bag de mange Planer, som han tumlede med, vil alle nok nu indrømme, at han havde Beboernes Tarv for øje. Han var en utrættelig Talsmand for Plantningssagen, og han skyede ingen Anstrengelser, hvor det gjaldt om at komme Sandflugten til Livs. Meget vilde maaske have set anderledes ud paa vor ø, hvis de Planer, Pastor S. omgikkes med, var blevet realiserede. Men Pastor S. forstod ikke altid at lempe sig frem, hvilket tit og ofte kunde være nødvendigt paa et saa afsondret Sted.

Fru Sønder, der var uddannet Sygeplejerske, stod trolig ved sin Mands Side, naar det gjaldt om at hjælpe syge og fattige, og man gik ikke forgæves til Præstegaarden om Hjælp. Mange bevarer endnu hendes Minde i kærlig Erindring. Hun døde d. 25. April 1931. Pastor Sønder lever nu stille og tilbagetrukket i Hjortshøj, og endnu er han i

Stand til at passe sin kære Have. Som et Udtryk for den Kærlighed, Pastor Sønder og Frue trods alt nærede til den lille Vesterhavsø og dens Beboere, staar den Gave eller det Legat, som Pastor S. og Frue skænkede til Øens Menighedspleje. Vi vil mindes dem med Taknemmelighed, og vi vil ønske, at den gamle Præst endnu maa opleve en Række gode Aar. Det vilde sikkert glæde Mandøboerne at se og hilse paa deres gamle Præst.